

De najaarsledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Warder, 15 november 2019.

Met een hartelijk welkom gericht aan zo'n 40 aanwezigen, opende voorzitter Hans Hellingman de vergadering. Nadat hij in het kort de planning van deze avond had doorgenomen deed Hans een oproep voor nieuwe bestuursleden omdat er na het aftreden van Tom Breet wel een heel kleine groep bestuurders resteert voor het vele werk dat er te doen is. In de zaal staken spontaan twee personen hun hand op om zich aan te melden voor een bestuursfunctie! Dankbaar werd hun aanbod aanvaard. Tijdens de ledenbijeenkomst in het voorjaar van 2020 zullen de twee dames zich aan de leden voorstellen. Hierna nam penningmeester Han van Rozelaar het woord om de financiën toe te lichten en enkele vragen daarover te beantwoorden. Hij vertelde hoe het komt dat de inkomsten ongeveer gelijk gebleven zijn aan die van het voorgaande jaar. Han legde uit dat er aan het eind van 2019 een positief geldbedrag in kas zal zijn. De aanwezige leden gaven daarop unaniem hun goedkeuring aan de gepresenteerde financiële stand van zaken en de begroting. Vervolgens werd de nieuwe kascommissie benoemd.



De bestuursverkiezing was het volgende onderwerp op de agenda. Aftredend en niet herkiesbaar, was Tom Breet (hij blijft wel lid van de vereniging). Hans bedankte hem namens de vereniging voor zijn trouwe inzet en de vele werkzaamheden als secretaris van de vereniging; Henk Heuvelmans neemt zijn taken over.

Hans Hellingman gaf aan als voorzitter te zullen aftreden zodra er een nieuwe geschikte kandidaat gevonden is, maar stelde zich wel herkiesbaar als bestuurslid. Dat deden ook Willem Jan Roelofs en Piet Visser. Onder luidt applaus werden genoemde personen herkozen. Hierna was het pauze.

Na de pauze hield Hans een foto-presentatie met als titel: "Warder honderd jaar geleden".

Aan de hand van oude foto's uit ons archief (1890 -1925) en nieuwe foto's die door Henk op dezelfde plek in Warder waren genomen, maakten de aanwezigen een puzzeltocht door Warder.

Telkens ontstonden er geanimeerde discussies over waar de oude foto was gemaakt. Hans gaf wat informatie en aanwijzingen omtrent die plaats, daarbij regelmatig ondersteund door Willem Jan, die van veel mensen op de oude foto's wist wie het waren.



We zagen de vaarweg, de Warder Gouw, met een smal pad ernaast dat later veranderde in een wat bredere rijweg; tilletjes die ophaalbruggen werden; dat de rijweg werd verlicht met olielampen maar ook de gemeente-elektriciën bij de "moderne" straatverlichting; de postbode en het postkantoor, de bakker en de kruidenier. Er waren foto's van de viering in 1913 van het honderdjarig bestaan van ons koninkrijk. En we leerden waar de namen Jacob Hop Erf en Dirk Haan Erf vandaan komen.

Deze foto-presentatie toont eens te meer aan hoe belangrijk die oude foto's van ons dorp zijn. Het bestuur doet dan ook een oproep aan alle inwoners: heeft u oude foto's, Ansichtkaarten, krantenartikelen en dergelijk over de kermis of de school?

Stuur ons een berichtje (info@historischwarder.nl) en wij nemen contact met u op.